

2009-10-17 00:00:00

Steller: Administrator

Titel : Opening MARK LEIJSEN C-IED trainingslane in Tarin Kowt

Tarin Kowt, 15 oktober 2009.

Vandaag is onder het toezien oog van enorm veel geïnteresseerden de C-IED lane (*Counter Improvised Explosive Device lane – bermbomlaan*) op de FOB (*Forward Operating Base*) Ripley - Kamp Holland - vernoemd naar de op 7 september 2009 bij een ongeval met een IED omgekomen sm Mark Leijsen. Mark was op het moment van de IED-aanslag nog ingedeeld bij 1MN (NL/AUS) OMLT TFU (*1 Multi National (Nederlands/Australische) Operation, Mentoring, Liasion Team, Task Force Uruzghan*) als Geniementor van de 4e ANA Brigade (*4e Afghaanse Nationale Army*) bij het 4e Kandak (*4e Bataljon*).

Het ongeval vond plaats toen hij samen met 3 OMLT collega's (*Operation, Mentoring, Liasion Team*) en een Afghaanse tolk meeging met de operatie "Ghat Mahy", in het Nederlands "Walvis". Tijdens deze operatie zou een gedeelte van het CS Kandak (*Combat Support Bataljon*), gepartnerd met een eenheid van de battlegroup TFU, ingezet worden voor het searchen van een aantal quala's in de omgeving van COP (*command out post*) Tabar te Deh Rashaan West.

Mark had al een tijd daarvoor aangegeven dat hij, na het overnemen van het OMLT CS door een Australische eenheid, de rest van de duur van de uitzending wilde gaan werken bij de, dit jaar geopende, C-IED lane op Tarin Kowt. Hij was dan ook al druk bezig, samen met zijn daar werkzame geniecollega sgt-1 Willem, met het verzamelen en in orde maken van de benodigde lesmaterialen voor de lessen 'search' en 'search aware'. In zijn huidige functie, maar ook bij eerdere uitzendingen, had Mark enorm veel praktijkervaring opgedaan in dit vakgebied.

De tenaamstelling van de lane in "**MARK LEIJSEN C-IED trainingslane**" werd gedaan door de, op dat moment in het gebied aanwezige, Regimentscommandant van het Regiment Genietroepen. Na een korte introductie door C-OMLT, kolonel Maurice, gaf deze het woord aan de Regimentscommandant.

De Regimentscommandant memoreerde in zijn speech aan de wijze waarop hij Mark heeft leren kennen en waarderen tijdens het uitoefenen van zijn functie als csm van 105 Brugcie en dan met name tijdens zijn werkzaamheden bij de Vierdaagse van Nijmegen. Hij noemde Mark een uitstekend onderofficier die wist waar hij over sprak en met een groot hart voor zijn werk.

Samen met één van de op 7 september bij het ongeval aanwezige OMLT collega's, kpl Joost, onthulde de Regimentscommandant het naambord bij de ingang van de C-IED Lane. Daarna werd door de aanwezige militairen, muzikaal begeleid door aooi Harry op de saxofoon, het Mineurslied gezongen. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen.

Aansluitend nam de oud C- CS, maj Lein, het woord en memoreerde aan de enorme betrokkenheid en ervaring van Mark, met name op het vakgebied C-IED. Gezien Mark zijn betrokkenheid op dit vakgebied en de inspanningen die hij heeft gedaan bij het van de grond krijgen van lessen op deze 'lane', leek het de collega's van Mark dit de meest logische plaats om hem in Afghanistan te gedenken.

Na de korte, druk bezochte, onthulling was er nog een drankje in het leslokaal waar een herinneringsplaquette hangt met daarop de geniehelm, de schildjes van 105 Brugcie en 11 Gncie Luchtmobiel samen met de gegraveerde tekst:

SERGEANT-MAJOR MARK LEIJSEN
Combat Engineer and Counter IED Specialist
ROYAL NETHERLANDS ARMY
15 OCTOBER 1964 - 7 SEPTEMBER 2009

**"What is strong from inner conviction,
never fails!"**