

Toespraak kolonel Ed Caelen, Vught 09 januari 2023

Generaals, dames, mijn heren, welkom.

A special word of welcome to the foreign military authorities, and I would sincerely like to emphasize that your presence here in Vught today, demonstrates intense international collaboration, the only key to success. Thank you for being here, and regretfully I will continue in my mother tongue knowing your escorting officer will translate.

Zoals gezegd, welkom op deze bijzondere dag. Bijzonder, omdat vandaag 9 januari de landmacht haar verjaardag viert en ik feliciteer de Commandant Landstrijdkrachten, de luitenant-generaal Wijnen dan ook met deze verjaardag, de 209^{de} om precies te zijn. Ik waardeer het zeer dat u vandaag hier bent. Ook is het een bijzondere dag omdat vandaag het figuurlijke startschot klinkt voor de 275^{ste} verjaardag van het Regiment Genietroepen. Een zogenaamd jubeljaar waarin de Genisten meer dan ooit trots zijn op hun Wapen maar daarover volgt later meer. Verder bent u vandaag getuige van mijn overgave van het commando over het Regiment Genietroepen en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie aan de kolonel Van den Berg. Kortom, een bijzondere dag.

Maar het is niet alleen een bijzonder dag maar ook een bijzondere locatie die ruimte biedt voor duizenden zo niet meer herinneringen. Herinneringen van een lach en een traan, van zonneschijn en donkere wolken. Zo maar een greep uit deze herinneringen: in 1629 als uitvalsbasis voor prins Frederik Hendrik in zijn strijd tegen de Spanjaarden en de vorming van ons land, als moordmachine in de periode 1942 – 1944 en als achtergrond voor vooral de respectvolle Wapendagen en andere officiële Genie-gelegenheden. Het is goed deze, laat ik zeggen, uitersten op het netvlies te houden. In combinatie met de donkere wolken boven de Oekraïne vergroot dit namelijk het inzicht dat niks voor eeuwig is en dat de krijgsmacht, de landmacht en dus ook de Genie spelers zijn die bijdragen aan vrede, veiligheid en het behoud van onze westerse waarden en normen.

Regimentsgenoten, u doet er dus toe. U bent belangrijk, heel belangrijk zelfs en grote delen van u hebben de afgelopen maanden paraat gestaan, in Nederland, in Litouwen, Polen en Roemenië: ter afschrikking van Rusland en voor de invulling van de randvoorwaarden voor andere eenheden. U heeft dit gedaan met de middelen die u voorhanden had en niet die u zou willen hebben. De creativiteit om te handelen met, hoe je het ook wendt of keert, beperkte middelen moet u vasthouden. Creativiteit kent een grote meerwaarde. Niet onvermeld mag zijn de bijdrage van civiele capaciteiten zoals die van de firma Snijder. Zoals al verwoord, u heeft u meer dan beregoed van deze

taak gekweten. Trots en dank zijn dan ook mijn twee kernwoorden. Tijdens bijeenkomsten tussen de *Chiefs Engineers* van alle NATO-landen heb ik veelvuldig complimenten mogen ontvangen over de recente inzet van de Nederlandse Genie. De Nederlandse Genie is een goed merk.

Iets meer specifiek: soldaten en korporaals, dank omdat jullie je vak beheersen. Dit zelfde geldt voor onze burgermedewerkers. Dank! Onderofficieren u richt de soldaten en korporaals met uw leiderschap en met uw vakkennis en instructiebekwaamheid maakt u hen beter. Verder spiegelt u de officieren over het realisme van plannen. U bent dus een belangrijke speler en hiervoor wil ik u uiteraard ook danken. Ook dank aan de officieren omdat u de werkzaamheden van uw personeel op een juiste manier weet weg te zetten in een operationele omgeving. U stond voor het behalen van succes en niet enkel je best doen. Succes en winnen daar draait het om bij operationele inzet en dat heeft u goed begrepen. Dank u.

Gelijktijdig is een aanvang gemaakt met de bouw van de Genie van de toekomst omdat deze dienst doet als baken voor de besluiten van vandaag de dag. Dit is een uitdaging en in grote lijnen passeren twee opties de revue. De eerste voorziet in het verbeteren van de huidige organisatie, een beetje bij plussen hier, een beetje kaasschaven daar. De andere optie gaat in op een significant andere organisatie. Mede gezien de demografische ontwikkelingen, de zuigkracht van de civiele markt op technisch personeel maar ook het idee dat operationele inzet en een toekomstige oorlog een langdurig karakter heeft waarin attritie centraal staat, wijst naar een significant andere organisatie. De eerste stappen zijn inmiddels gezet gaat er dus om niet het verleden en het heden voort te zetten op eenzelfde manier maar anders. Anders in de zin van meer autonome systemen, minder personeel maar dus ook eenvoudiger en meer standaard. Op deze manier kunnen de schaarse Geniecapaciteiten in omvang toenemen. Deze transformatie doen we samen, iedereen kan hier op zijn niveau aan bijdragen.

De eerste stappen van deze transformatie zijn mogelijk omdat mijn Commandant, de generaal Van Dooren vrijheid van handelen als leidend motief heeft. Ik koester onze professionele gesprekken. Generaal, dank voor het vertrouwen en uw wijze van leidinggeven.

Maar er is meer. Ook dank aan alle Regimentsleden, militair, Genist, niet-Genist, burger, reservist die met een bijdrage en her en der een positief kritische noot het beste met het Regiment voor hebben en zich hiervoor inzetten. Dank hiervoor. Ook dank voor de muziek bij diverse bijdragen, dank voor het initiatief een Genie-lied te componeren voor het Jubeljaar, dank ook aan allen die het Geniemuseum vorm geven, u houdt een deel van de eerder genoemde herinneringen levend, dank

aan de marketentsters, ook dank aan de officiers- en onderofficiersvereniging. Verder ben ik veel dank verschuldigd aan de redacties van de vakbladen. U heeft de operationele context en het werk van de Genie telkenmale voor het voetlicht gebracht waarmee u in grote mate heeft bijgedragen aan een verbeterde operationele cultuur. Kortom, het was een eer en een genoegen met u allen te mogen werken en mijn dank is groot!

Mijn dank gaat ook uit naar mijn echtgenote, Monique. Zij heeft de afgelopen jaren altijd in mijn kielzog gevaren. In feite dank ik niet alleen haar maar ook uw thuisfront, zij worden met tijd en wijle eveneens geconfronteerd met de effecten van ons militaire leven. Dank!

Een kritische bemerking rest mij nog gebaseerd op een eigen ervaring terug in 1987, een van mijn eerste ochtenden op het Kasteel van Breda. Zoekende naar een rol toiletpapier loop ik op de gang tegen een gesnorde man aan. Op mijn vraag naar een toiletrol volgt het volgende. Jonker, als aanspreektitel voor een cadet, Jonker, ik ben de majoor Ouwehand, ik ben je compagniescommandant en als majoor heb ik absoluut geen interesse in een rol toiletpapier. Het wordt voor een majoor pas interessant bij tienduizend rollen. Een wijze les, officieren gaan over grote dingen. De majoor had het gelijk aan zijn kant maar onze organisatie beweegt sindsdien een andere kant op. Tegenwoordig mag een luitenant-kolonel advies geven over drie toiletrolen. Dit staat natuurlijk met een knipoog symbool voor de toename van de vredesbedrijfsvoering. Deze vredesbedrijfsvoering neemt sinds het einde van de Koude Oorlog toe ten nadele van operationele ontwikkelingen. Dit draagt dus niet bij aan kennis en vaardigheden van de kerntaak, operationele inzet en het voeren van oorlog. Dit leidt tot kwaliteitsverlies met het risico de strijd te verliezen, te veel doden en gewonden te moeten incasseren en uiteindelijk het moeten opgeven van onze westerse waarden en normen.

Een vaak gestelde vraag is of het nu allemaal anders moet en of het de inspanningen wel allemaal waard is. Ik weet het zeker van wel en u weet dat stiekem ook. De uitleg brengt me terug bij de inleiding waarin deze bijzondere locatie aan bod kwam. Duizenden of meer herinneringen tonen aan dat niks voor eeuwig is en dat donkere wolken, tranen en een aanval op onze democratische waarden tot de serieuze mogelijkheden behoren. Dan staat de Genie er, schouder aan schouder met de overige eenheden van de landmacht en krijgsmacht. We staan er overigens om te winnen, om succes te behalen. Het moet voor onszelf, voor onze coalitie maar zeer zeker voor onze opposenten geen twijfel bestaan, de Nederlandse Genie gaat voor goud. Minder doet er niet toe.

Ik ben terug bij mijn inleiding en dan is het tijd om af te sluiten. Staat u mijn toe enkele woorden te richten tot mijn opvolger. Kolonel Van den Berg, beste Bas, veel succes als Commandant van het Regiment Genietroepen en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie. Je bent gevormd door dezelfde compagniescommandant, je hebt alle commandofuncties binnen het Regiment vervuld, je kent het Regiment dus van haver tot gort, bovendien heb je ervaring opgedaan in de financiële en materiele hoek van Defensie en dit kan gemakkelijk zijn bij de planning en realisatie van nieuw materieel. Bovendien, je hebt prima personeel tot je beschikking. De randvoorwaarden voor succes zijn ingevuld. Verder, mevrouw Van den Berg, Elke, ook jij veel succes en plezier gewenst!

Generaals, dames, mijne heren, ik ga afsluiten. Uitdagende tijden liggen in het verschiet en met het oog op het Regiment Genietroepen is ons vakmanschap, leiderschap en de wil om te winnen de sleutel tot succes. Dit doen we niet als individu maar dit doen we met z'n allen zoals we dat al doen sinds de oprichting van ons Regiment in 1748. Ik wens u allen veel krijgsmansgeluk toe!